

1.14.2 Genieten van de stilte

Of je een kano wilt om rustig mee te varen, of wilt vechten met de golven in de branding: Kajakcentrum Arend Bloem aan de Poelweg in Wormer verkoopt kano's, kajaks en alles wat daarmee te maken heeft. In de hal van duizend vierkante meter staan honderden vrolijk gekleurde kano's en kajaks, in allerlei verschillende maten en diverse materialen. Als voormalig meervoudig Nederlands kajak- en kanokampioen weet Arend Bloem waar hij het over heeft. Mede door zijn deskundigheid heeft hij in de loop der jaren in heel Nederland een goede naam opgebouwd. De ondernemer heeft echter niet altijd kano's verkocht, in 1969 begon hij als zelfstandig ondernemer een zelfbedienings-supermarkt in Wormer. De liefde voor de watersport kreeg de overhand. Toen de winkel in 1983 werd overgenomen, verlegde Bloem zijn grenzen en startte een watersportwinkel. Hij nam het bedrijf 'Dekker watersport' over en breidde al snel uit met de verkoop van kano's en kajaks en



alle toebehoren. Vrijwel gelijktijdig startte hij met de groothandel en leverde kano's aan ver-

huurbedrijven en recreatieparken. Dankzij zijn bekendheid als succesvolle wedstrijdvaarder in de kajaksport, raakte deze tak van sport in trek bij een groter publiek. Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen, besloot Bloem uit te breiden. In 1991 werd de huidige verkoophal nabij watersportcentrum Weromeri geopend. Om al zijn energie te kunnen steken in het kano-centrum, verkocht Bloem in 1996 de winkel van Dekker watersport.



Wedstrijdkanoërs, maar ook hobbyisten kloppen vaak bij Bloem aan voor advies. Als hij even tijd kan vrijmaken, is Bloem op beurzen te vinden waar hij zelf zijn kano's promoot, of op zoek is naar nieuwtjes. Het kano-centrum importeert vele merken, maar heeft ook een eigen productielijn met een fabriek in Polen. De daar gemaakte Eagle en Sunshine kano's en kajaks zijn verkrijgbaar in maar liefst 35 verschillende modellen. „Er zijn enorm veel soorten kano's en kajaks. Het gaat erom wat je ermee wilt doen en hoeveel geld je eraan uit wilt geven. Vroeger had je alleen maar hout of polyester,

tegenwoordig zie je ook veel polyethyleen. Dat is weer heel sterk en wordt daardoor weer vaak gebruikt door verhuurbedrijven. Die hebben graag een robuuste kano", legt Bloem uit. „Voor de laatste jaren is het brandingvaren heel populair onder jongeren. Jonge gezinnen kiezen daarentegen weer liever voor een Canadese kano vanwege de betere stabiliteit. Omdat wij een ruim assortiment hebben is er voor iedereen wel een passende kano of kajak te vinden." Behalve de boten verkoopt Bloem ook alle accessoires die erbij horen. In de winkel staan honderden peddels en er is een ruime keuze aan seizoenskleding. Maar wie eerst eens een kano wil proberen kan ook bij het Kajakcentrum terecht.

Het bedrijf grenst aan het Zwet, een veenweidegebied dat bekend staat om zijn vogelsoorten en rijke natuur. Met een gehuurde kano kunnen er mooie tochten worden gemaakt langs de sloten en plassen. Via diverse uitgestippelde routes kan de kanovaarder kiezen tussen de afstanden



en de tijd die men onderweg is. Wie liever fietst dan peddelt, kan bij Bloem een waterfiets huren. Bloem wil de verhuur en verkoop uitbreiden met een kanoschool. „Onder begeleiding en met instructie gaan we speciale tochten maken. Er worden dan verschillende lessen gegeven waarbij je op pad gaat met de instructeur. Als je echt goed wilt leren kanoën, is dat de beste manier. Of je nu beginner bent en nog nooit in een kano hebt gezeten, of je bent een gevorderde, aan de techniek valt altijd wat te verbeteren.”

Zoon Arjan (29) werkt al enige jaren mee in het bedrijf, in de toekomst zal hij het Kajakcentrum voortzetten. Volgens Bloem is kanoën de ultieme manier van bewegen en beleven. „In een kano beweeg je het hele lijf, alle spieren gebruik je. Daarnaast geeft het zoveel rust, je verstoort de natuur niet. Voor dieren en vissen ben je slechts een voorbijganger waardoor je puur kan genieten van alles om je heen.”